

het nieuws

Coöperatie 'Het land van Herpen'



Agenda

Ontmoeten in de Huiskamer:

maandag	13:30 - 16:00 uur
dinsdag	10:00 - 12:00 uur
woensdag	10:00 - 12:00 uur
donderdag	10:00 - 12:00 uur
vrijdag	10:00 - 12:00 uur
1ste zondag	
v/d maand	10:30 - 12:00 uur

Koffie-uurtje mantelzorgers:

1ste maandag	
v/d maand	10:30 - 12:00 uur

Taal voor het Leven :

Dinsdag	14:00 - 15:30 uur
Donderdag	19:00 - 20:30 uur

Ontwerp:	Martijn Megens
Druk:	Harry Megens

Contact

Lid worden? Vragen?

☎ 06 - 44466449

✉ info@zorgcooperatieherpen.nl

🌐 zorgcooperatieherpen.nl

WIJ ZIJN NIET STOFFIG MAAR VITAAL!

Onlangs werd me gevraagd een stukje te schrijven over hoe ik de onderlinge verbinding nu in Herpen ervaar. Ik ben Tonny van de Beerendonk en o.a. penningmeester van de Coöperatie Land van Herpen en lid van Kernteam Ontmoeten.

Wat me steeds weer opvalt is dat alle verenigingen en clubs twee dingen gemeenschappelijk voor ogen hebben: het welzijn van hun leden en de onderlinge verbinding. Niet uitzonderlijk natuurlijk, verbinding is een van de belangrijke bouwstenen voor het prettig wonen in de gemeenschap, maar die verbinding gaat vaak niet verder dan "het erover hebben". Ik zie dat er initiatieven zijn om de krachten te bundelen en er samen als verenigingen iets van te maken. Dat vergt vooral een lange adem voordat men ontwikkelingen ziet en het daadwerkelijk zichtbaar wordt. Er blijven "eilanden", helaas, die niet verder komen dan "het erover hebben". Waar ligt dat aan, is het de angst om contact te zoeken? Zijn er te weinig mensen die de taak op zich willen nemen? Is er angst voor verlies van eigen identiteit? Hoe geweldig zou het zijn om onderling de samenwerking te zoeken. Vooral omdat iedereen binnen de vereniging wel het tekort aan vrijwilligers kent.

Een ander aspect is de stigmatisering. Neem nu alleen onze eigen club: de (zorg)Coöperatie. Het valt mij op dat onze club als oud, stoffig, hulpbehoevend, rollator-duwend of wandelstok-behoevend wordt gezien. Als ik in gesprek ga met inwoners en ze uitnodig mee te gaan naar onze Huiskamer om daar een kopje koffie of thee te gebruiken, dan krijg ik meestal het antwoord: nee da's nog niks voor mij, ik ben nog niet zo oud. Vaak zijn ze ouder dan ik. Kijk eens naar ons gevarieerd programma, dat is niet alleen voor en door ouderen. Het zijn vaak de enthousiaste ruimdenkende jongeren die bij ons lezingen geven, hoe leuk! En inderdaad we handwerken, maar hoe ontspannend is het om dat te doen, steeds meer jongeren doen het ook. We hebben ervaren handwerksters, wie weet kunnen anderen er wat van leren of...omgekeerd want dat kan natuurlijk ook. Zo ook ons praatgroepje waar vrouwen gezellig zitten te kletsen omdat ze veel alleen thuis zitten en de Nederlandse taal nog niet meester zijn. Razend enthousiast zijn ze, ze hebben zitten popelen om na Corona weer aan de slag te mogen. Er is nog zoveel meer: onze thema-avonden, de leesclub, de maandelijkse lunches en diners, de Spaanse les, koffie-uurtje voor mantelzorgers, de oppascursus voor jeugd vanaf 12 jaar. Genoeg te doen dus. En wij staan heel erg open voor nieuwe initiatieven.

Al met al zijn wij geen stoffig clubje, dus zet je vooroordelen aan de kant en zoek ons op. Veel leesplezier!

De Coöperatie Land van Herpen ontvangt een donatie van € 1588,50

Op 27 september om 19:30 vertelt voormalig wethouder van Oss, Johan van der Schoot, sinds lang inwoner van Herpen, enthousiast en in sneltreinvaart, over de vele facetten en gebeurtenissen in zijn functie als wethouder. Zijn portefeuille is flink gevuld, vooral met zaken die achteraf gezien nogal wat publiciteit veroorzaken: o.a. openbare ruimte en de ontwikkeling van het buitengebied en de dorpen en stadjes. Wat te denken van de mogelijkheid een mestverwerkingsfabriek te plaatsten aan de Osse haven, of waar dan toch die enorme windmolens moeten komen te staan. Maar er is natuurlijk veel meer. Teveel om op te noemen. Maar één ding verdient extra aandacht. Johan's belangstelling en waardering voor de levenskracht van kleine gemeenschappen en dorpen waar de gemeente Oss er zoveel van heeft. Voortdurend kregen de problemen en vragen van de kleinere gemeenschappen de aandacht die ze verdienen.



Aan het einde van de boeiende avond die groot licht heeft geworpen op de interne en externe werkzaamheden van een wethouder en de geschiedenis van de laatste zeven jaar opnieuw heeft doen herleven, gaat Johan uitvoerig in op vragen uit het publiek. Desgevraagd antwoordt Johan dat de gemeente Oss inderdaad veel en mooi buitengebied heeft verworven de afgelopen decennia, waaronder natuurlijk Herpen, Ravenstein en Keent. De gemeente heeft daar in toenemende mate aandacht voor 'Verbinden en Vertellen (2020-2023)', maar dat heeft nog niet geleid tot een nieuwe gemeentepolitiek.

Aan het begin van de avond doneert Johan € 1.558,50 aan de voorzitter van de Coöperatie Theo de Hosson. Dat is niet alleen omdat Johan inwoner is van Herpen, maar omdat de Coöperatie precies dat doet wat ook Johan zo belangrijk vindt; de kracht en vitaliteit van het dorp behouden en waar het kan versterken.

Geniet van je pensioen Johan, bedankt voor je verhaal en natuurlijk voor de financiële steun. We hopen je vaak tegen te komen in Herpen en omstreken.

Oppasdiploma halen? Ja dat kan vanaf 12 jaar.

Jongens en meisjes opgelet! Ben je bijna 12 jaar of ouder en denk je wel eens aan een oppasbaantje? Leuk maar ook spannend!

In februari 2023 biedt de Coöperatie voor de 2e keer een gratis oppascursus aan die gegeven wordt door Centrum Jeugd en Gezin. Als je deze cursus hebt afgerond ga je goed voorbereid, met zelfvertrouwen en plezier naar een oppasadres. Leerzaam is het zeker!

Je sluit de cursus af met een diploma. Ook als je al een oppasbaantje hebt kun je meedoen. Meer over deze cursus vind je op:

<https://www.centrumjeugdengезin-maasland.nl/items/nl-nl/evenementen/cjg/je-oppasdiploma-halen>

Wil je meedoen? Geef je op via info@zorgcooperatieherpen.nl onder vermelding van oppascursus met je naam en telefoonnummer.

Wist u dat:

ONS-welzijn naast ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, training en buurtbemiddeling nog veel meer doet.

Beste dorpsgenoten,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik heb iets heel simpels bedacht. Drie jaar geleden spraken we op de jaarvergadering van de zorgcoöperatie over eenzaamheid en dat mensen die eenzaam zijn zich moeilijk laten vinden. Dat herkende ik en heb er vanaf toen regelmatig over nagedacht. Het voelt kwetsbaar en spannend om daar iets over te zeggen en ook niet comfortabel of fijn. Ik doe het toch, omdat als het resultaat is, dat er een beetje minder eenzaamheid in Herpen is, dat mijn investering meer dan waard is.

Eerst even iets over mijzelf:

Ik ben Arda Cederhout, 57 jaar en woon ruim twintig jaar met plezier in het mooie Herpen. Onze kinderen zijn hier opgegroeid en hebben bijna allemaal het ouderlijk huis verlaten. Ondanks een fijn gezin en een lieve man voel ik mij, met vrienden en familie ver weg, soms best alleen in Herpen. Ik ben graag thuis en houd niet van uitgaan, harde muziek, tv kijken. In een klein gezelschap ben ik meer op mijn gemak. Ik ben best verlegen in een groep en begin dan niet gemakkelijk een praatje. Ik houd wel van lezen, knutselen en spelletjes doen. Geen dingen dus waarbij je gemakkelijk aansluiting vindt.

Een aantal jaren geleden liep ik vast in mijn werk door concentratieproblemen. Om te herstellen ben ik mijn verleden gaan verwerken, werd ik depressief, en heb ik mij in die jaren heel alleen gevoeld. Ik zag geen mogelijkheden om dat te veranderen, maar wilde er wel iets mee. Ik kreeg de diagnoses PTSS en autisme en raakte volledig afgekeurd, vooral door mijn prikkel gevoeligheid, en nu ga ik drie dagen per week naar arbeidsmatige dagbesteding. Ik werk daar met heel veel plezier als timmervrouw/meubelmaker. Het leverde alleen geen contacten in Herpen op. Momenteel gaat het goed met me. Ik heb plezier in het leven en geniet van al het goede wat op mijn pad komt.

Ik mis soms wel de mogelijkheid om iets met iemand te doen buiten mijn gezin, een wandelingetje, een stukje fietsen, knutselen of een spelletje, even naar een tuincentrum of wat dan ook.

Wat heb ik dan bedacht? Ik zou het leuk vinden om een app groep te beginnen met mensen uit Herpen die zich herkennen in het (soms) alleen zijn, van kleine, rustige activiteiten houden en het ook leuk vinden om die soms met anderen te doen.

Ik stel mij zo voor, dat het een app kan zijn waarop deelnemers aangeven wat ze gaan doen en dat andere app leden reageren als ze daarbij aan willen sluiten. Dan kan het zomaar zijn dat een wandelingetje alleen een wandelingetje van samen wordt of een ritje naar de markt een gedeeld genoegen wordt.

Ik besef dat het een hele stap kan zijn om je aan te melden. In onze maatschappij moeten we vooral meekomen en meedoen. Ik weet uit ervaring, dat ik daar niet gelukkig van ben geworden. Ik ben gelukkiger geworden van problemen delen en hulp vragen. Uiteraard hoop ik op deze vrijblijvende en ongedwongen manier zelf in Herpen meer verbinding te vinden en zou heel blij zijn als dat voor anderen ook zou gelden. Daarom hoop ik dat anderen na mij een stap zetten en zijn of haar alleen zijn kenbaar maken.

Mocht je mee willen doen stuur dan een berichtje naar de Coöperatie via mail info@zorgcooperatieherpen.nl onder vermelding van appgroep. Je krijgt dan mijn telefoonnummer.

De Leesclub.

Ongeveer 1 ½ jaar geleden stond er een oproep in de nieuwsbrief. De zorgcoöperatie was voornemens een leesclub op te richten. Aangezien ik graag lees besloot ik me aan te melden. Zo ontstond er een groep van 10 fanatieke lezers.

In samenwerking met de bibliotheek wordt er een boek gekozen. Hierdoor lees ik ook boeken die ik zelf niet direct gekozen zou hebben. Dit ervaar ik als een verrijking. Iedere 2 maanden lezen we als groep hetzelfde boek en komen dan samen om het boek te bespreken. Ik heb het boek, Klifi van Adriaan van Dis, gelezen en kijk uit naar de volgende bespreking en ben benieuwd wat de andere deelnemers van dit boek vinden.

Thea van der Velden.

Gastvrouw Jet Verhallen aan het woord

Graag wil ik iets vertellen over mijn ervaringen als gastvrouw en lid van de Coöperatie. Ik ben al verschillende jaren actief. Op een avond van de Coöperatie heb ik me aangemeld. Ik vond dat ik best een bijdrage zou kunnen leveren aan zoiets belangrijks als 'elkaar ontmoeten' in een huiselijke sfeer. En ik heb gemerkt hoe belangrijk dat is! Mensen die anders de hele dag alleen zijn, mensen waarvan partners zijn overleden, mensen die gewoon behoefte hebben aan een praatje en gezelligheid. Het is een gemengd gezelschap dat zicht treft op dinsdag t/m vrijdagmorgen.

Als gastvrouw heb ik de zorg voor een warm welkom, schenk koffie in samen met een tweede gastvrouw. Ik neem deel aan gesprekken. Daarbij blijf ik alert en buig gesprekken om die negatief of in de sfeer van roddels komen. Dorpse zaken, krant, tv... het komt allemaal voorbij. Twee keer per maand sta ik op het rooster en ga altijd met plezier naar de Huiskamer. Ik kom er iets brengen maar ik haal er ook iets! Zo kom ik te weten wat er zoal leeft in het dorp, de sfeer is gezellig ontspannen en ik geniet om te zien hoe mensen die eerst vreemd voor elkaar waren nu makkelijk met elkaar in gesprek gaan.

Het samenwerken met telkens een andere gastvrouw vind ik positief! De organisatie achter de koffie ochtenden is goed geregeld. Heb je vragen of opmerkingen, dan is er een luisterend oor. Er worden speciaal voor ons activiteiten georganiseerd zodat wij elkaar ook als gastvrouwenteam ontmoeten. Voorbeelden zijn: een wandeling op Herperduin met een gids, de gezellige broodmaaltijd op terras van Thekes tijdens Corona, gespreksavonden met een natje en een droogje.

Naast mijn activiteiten als gastvrouw maak ik ook gebruik van het aanbod van de Coöperatie. De thema-avonden waarop geboren en getogen jonge Herpenaren vertellen over hun beroep bijvoorbeeld waren erg interessant. Ik houd het programma in de gaten. Ook zit ik in het leesclubje van de Coöperatie. Ik lees nu boeken waar ikzelf nooit voor gekozen zou hebben maar daardoor heel interessant.

Kortom ik ervaar "iets halen en brengen" bij de Coöperatie als heel verrijkend! Hopelijk maak ik meer mensen enthousiast voor onze Coöperatie!

Kennismaking met Chien Engel van ONS-welzijn

Ik wil me graag voorstellen aan de inwoners van Herpen en omliggende dorpen. Als medewerker van ONS-welzijn ben ik graag in contact met de inwoners en verenigingen en maak waar nodig verbindingen. Of het nu gaat om schuldhulpverlening, jeugdproblemen, vragen over de opvoeding van de kinderen of het organiseren van een activiteit in de buurt, ik denk graag mee en participeer in de oplossing of uitvoering ervan.

Tijdens het inlooppuur ben ik meestal wel te vinden in het 't Slotje maar ook op andere momenten zal ik binnenwandelen tijdens de koffie-uurtjes bijvoorbeeld. Daar kunt u mij aanspreken, voor een vraag of gewoon een praatje. Het inloop uur is op maandag middag van 14:00-15:00. Ik ben er meestal en soms ook met collega's voor alle vragen en we denken mee in oplossingen.

Ik, Chien Engel (41), heb als aandachtsgebied Herpen en Ravenstein. Ik woon buitenaf in Mill, samen met mijn man, 3 jonge kinderen en mijn ouders in een kangoeroe woning. Het mooiste van mijn werk vind ik het als ideeën uit buurt en dorp tot leven komen. Ik hoop dat ik samen met jullie van Herpen en omliggende dorpen een nog fijnere plek kan maken om te wonen, waar iedereen zich prettig thuis kan voelen. Ik ontmoet je graag!



Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06-51737643 of via mail chien.engel@ons-welzijn.nl. Of spreek me aan in het 't Slotje.

Hola Herpenaren,

Quienes somos? (wie zijn wij)
Somos un grupo entusiasta de estudiantes de español.
(wij zijn een enthousiaste groep leerlingen Spaans)

In het voorjaar van dit jaar werd aan de leden van de Coöperatie Land van Herpen de mogelijkheid geboden om een gratis cursus Spaans voor beginners te volgen! We hebben ons spontaan aangemeld. Onze lerares is Ivonne Delgado, sinds kort woonachtig in Herpen en geboren en getogen in Bogota Colombia. Op een vrolijke, enthousiaste manier laat ze ons kennismaken met haar moedertaal. Onze lessen worden elke zaterdag in het Slotje gegeven gedurende twee uur. Niet alleen is er tijd voor les ook gezelligheid komt om de hoek kijken, tussendoor genieten we altijd van een kopje koffie met een koekje. Na de gratis cursus konden we tegen betaling deelnemen aan een vervolgcursus. In september zijn we gestart met een groep van 8 personen, we krijgen alle aandacht van onze juf. Het lesmateriaal ontvangen we digitaal en printen het zelf uit.

In november start er weer een gratis kennismakingscursus voor leden van de Coöperatie. Bij voldoende deelname kan deze beginnerscursus ook dan weer worden voortgezet met een vervolgcursus. De kosten voor deze vervolgcursus zijn van tien lessen € 110,00.

Wilt u ook op Spaanse les en bent u geen lid, dan kunt u dat worden voor € 24,00 per jaar. Volg onze website en meld u aan.

Tal vez te veamos también (wellicht zien we u ook)
Door Yvonne en Tonny

In gesprek met Daantje Manders.

In april heeft Daantje, leerling op het TBL in Oss, haar verplichte maatschappelijke stage gedaan bij onze Coöperatie. Zij legt uit dat je dan 15 uren meewerkt/ meehelpt bij een vrijwilligersorganisatie of non-profit organisatie zonder dat je er zelf iets voor terugkrijgt. Via haar oma, die als gastvrouw actief is voor de Coöperatie, was het contact gauw gelegd en konden wij Daantje als onze eerste stagiaire verwelkomen!

“Hoe was de eerste stap voor jou Daantje?” “Dat was best spannend, ik wist niet wat ik kon verwachten maar het was meteen gezellig en leerzaam” vertelt Daantje. “Wat heb je zoal gedaan?” “Ik heb koffie geschonken op ochtenden, het maandelijks diner op vrijdag mee geserveerd, de lunch op koningsdag verzorgd en een thema-avond ‘Natuurlijke Streken’ meegemaakt”.

“De meest verrassende ervaring was voor mij het aanschuiven bij het clubje Kleurrijke Vrouwen (zie verder in deze Nieuwsbrief). Wat waren die dames vrolijk en wat hadden ze het gezellig, allerlei onderwerpen kwamen aan bod en er is maar één regel, er wordt Nederlands gesproken. Een mooie manier om het Nederlands spreken beter onder de knie te krijgen vind ik”.

“De stage was leerzaam zei je, wat bedoel je dan?” “Ik heb gezien wat er allemaal bij vrijwilligerswerk komt kijken, hoe de mensen genieten van wat er voor hen georganiseerd wordt. Ik heb geoefend in het praten met vreemde mensen en ben over mijn verlegenheid heen gestapt. Daardoor werd het nog leuker voor mijzelf. Ik vind het echt een aanrader voor andere leerlingen die een maatschappelijke stage moeten gaan doen!”

Daantje bedankt voor je inzet en enthousiasme!



Voices for Hope *(concert door koren uit de regio)*

Op 22 mei werd in de Sint-Sebastianuskerk in Herpen een benefietconcert georganiseerd. Een zestal koren uit de regio had dit initiatief genomen om zo op hun manier steun te betuigen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Tijdens dit concert is een bedrag van € 1.686,30 opgehaald.

Het organiserend comité heeft daarna met deze fantastische opbrengst gezocht naar een plaatselijke bestemming in de gemeente Oss en vond deze tenslotte in de taalklassen van basisschool Pius X in Oss. In deze taalklassen worden Oekraïense en andere buitenlandse kinderen in korte tijd de beginselen van de Nederlandse taal bijgebracht. Daarna kunnen ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. Door de schenking van de opbrengst van het concert konden voor deze taalklassen diverse boeken en leermethodes aangeschaft worden waarmee de komende jaren vele kinderen en hun leerkrachten geholpen zijn.

Het geld was zo lang gestort op de bankrekening van de Coöperatie en is onlangs overgemaakt naar de school. Fijn dat met een goede samenwerking zo tot een goed eindresultaat is gekomen.

Dank dus aan alle gulle gevers, alle zangers en iedereen die op een of andere wijze verder heeft bijgedragen.

We stellen u ons Lunchteam voor: Francien, Ingrid, Elly en sinds kort Nelly

Sinds februari 2021 zorgen deze dames op de laatste woensdag van de maand dat de tafel in het Slotje gezellig gedekt is. Zowel leden van de Coöperatie (€2.50) als niet-leden (€3.50) kunnen aanschuiven van 12.30 tot 13.30 voor de lunch.

Hoe is dit team ontstaan? Een beetje rondvragen door het Kernteam Ontmoeten kan soms een bal aan het rollen brengen. Redenen dat de dames ja gezegd hebben zijn:

Elly en Nelly willen graag iets doen voor de gemeenschap dat bij hen past om ook meer contact te krijgen met dorpsbewoners. Ingrid had zich opgegeven bij de start van de Coöperatie maar toen was er teveel aanbod van vrijwilligers dus nu stapte zij graag in. Francien heeft meer vrije tijd gekregen en vindt dit een leuke invulling.

Hoe gaan jullie te werk? "We komen van tevoren kort bij elkaar. Maken een boodschappenlijst, houden reclames van de lokale middenstand in de smiezen. We zorgen naast de eenvoudige broodmaaltijd met thee, koffie, melk, karnemelk altijd voor iets extra's, kijkend naar seizoenen, feestdagen of weertype. Via app hebben we contact met elkaar".

Wat is jullie ervaring tot nu toe? "De mensen zijn heel dankbaar. Ze vinden het leuk en gezellig. Er wordt lekker gebuurt... de sfeer van ons-kent-ons. Nieuwe mensen worden aan de deur welkom geheten want zo'n eerste keer is natuurlijk spannend. In het Slotje dekken we nu, tijdens de verbouwing, één lange tafel en dat bevalt goed. Verder verbazen we ons over hoe goed er gegeten wordt, het samen eten heeft zo zijn effect. Het voorbereiden, uitvoeren en het opruimen achteraf doen we met plezier! Leuk is het om regelmatig complimentjes te krijgen van onze gasten".

Wij hopen dat steeds meer mensen de weg naar de maandelijkse lunch vinden, ook de inwoners buiten de bebouwde kom, welkom! De eerstvolgende lunch is op 26 oktober dan op 30 november en de laatste van het jaar op 28 december. Je geeft je op door uiterlijk op de zondag vóór de lunch een enveloppe met naam, adres, telefoonnummer en het bedrag bij Elly van den Broek, Brabantstraat 14 in de brievenbus te doen.

Krijg je zin om ons als 'extra handje' mee te helpen? Ons team kan nog wel uitbreiding gebruiken. Neem contact op met Elly van den Broek: 06 13160735





Kleurrijke vrouwen op pad!

Een nieuwe tak aan de boom van Coöperatie Land van Herpen is een groep vrouwen van niet Nederlandse afkomst die onderdeel zijn van ons dorp. Nadia, Basma, Kamelia, Ferial en Rana zijn van Syrische afkomst en wonen al langer in Herpen. Iedere woensdagmiddag komen ze onder leiding van één van ons bijeen in 't Slotje waar van 14:00 tot 16:00 Nederlands gesproken wordt over allerlei onderwerpen zoals het weer, de kinderen, het geloof, koken, familie, vakantie, herfst en wat verder ter tafel komt, wel in het Nederlands. De foto is genomen tijdens ons "uitje". We zijn samen de Maas op gevaren vanaf Moeke Mooren. Heel gezellig!

Mocht je nog andere vrouwen kennen die hieraan zouden willen deelnemen, die zijn bij deze uitgenodigd!

Wil je zelf een keer aanschuiven op een woensdag om te zien hoe het gaat en te horen van hen wie ze zijn en wat ze doen? Spreek ons of de dames gewoon aan, je bent van harte welkom!!

Mayke, Ria, Marianne en Ans.

Wist u dat:

- We blij zijn met Marga van Casteren-Spanjers onze nieuwe roostermaker, ze heeft het in de vingers!
- We blijven zoeken naar ondersteuning van Piet Verhoeven onze enige tuinman, hij is echt geholpen met extra handjes. Nu maar ook zeker in het voorjaar.
- We sinds lang weer een spelletjesmiddag houden op elke laatste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 in het Klein Slotje.
- De opbrengst ad € 1686,30 tijdens het benefietconcert voor Oekraïne door verschillende koren o.l.v. Gerard Bierman heel goed besteed wordt aan lesmateriaal voor Oekraïense kinderen op basisschool Pius X in Oss.
- De opbrengst van de RABOclubkascampagne € 515.00 in onze Coöperatiekas is gestroomd, dank daarvoor!
- Ook ons klussteam, een ploegje van twee, versterking zoekt.
- In heel Nederland maar ook bij ons in het Land van Herpen gezinnen wonen in armoede. Voor deze gezinnen heeft de gemeente Oss diverse potjes. Kijk op: <https://www.oss.nl/werk-inkomen-zorg/inkomen/kindregelingen.htm>
- We in februari weer een gratis oppascursus aanbieden voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze cursus omvat drie bijeenkomsten verzorgd door Centrum Jeugd en Gezin.

Wist u dat:

- Er elke maandag een inloopuur is het Slotje van 14.00-15.00, Chien Engel of haar collega's zijn er voor alle vragen en denken mee in oplossingen.

- Als u niet naar het inloopuur kan komen u ook mag bellen voor een afspraak 088 374 2525.

Programma november/december 2022



22 november: 19.30 - 21.30
THEMA-AVOND (meer info volgt)
in 't Slotje

30 november: 14.00 - 16.00
GEZELSCHAPSSPELLETJES
in 't Klein Slotje

13 december 14.00 - 16.30
KERSTWORKSHOP
in 't Klein Slotje

15 december 17.30 - 20.00
KERSTDINER SPECIAAL VOOR ALLEENGAANDEN
in de Soos Slotje

28 december 14.00 - 16.00
GEZELSCHAPSSPELLETJES
in 't Klein Slotje

11 november / 9 december 17.30 - 20.00
SAMEN DINEREN IN DE HUISKAMER
in de Soos

30 november / 28 december 12.30 - 13.30
SAMEN LUNCHEN IN DE HUISKAMER
aan barkant zaal Slotje

Voor meer informatie en hoe u zich kunt opgeven
zie onze website <https://zorgcooperatieherpen.nl>

De website van Het Land van Herpen kunt u
voortaan gemakkelijk bezoeken door het
scannen van de volgende QR code:

